



Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 8, nr.6

18 maart 2018

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Palmzondag

Op de eerste dag van de Goede Week vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt door een uitzinnige menigte als koning onthaald. De mensen bedekken de weg voor hem met de takken van palmbomen. Door wat Jezus in Jeruzalem zal gaan doen zal Jezus inderdaad een koninkrijk nabij brengen – maar op een andere manier dan de mensen hadden verwacht.

Processie ?!

De liturgie van de dag bestaat uit twee delen. Eerst vieren we de intocht met een processie – en die vorm is niet zomaar ontstaan. Zoals de kinderen van Israël eens Jezus eerden bij zijn intocht in Jeruzalem, zo eren wij hem als onze koning terwijl wij opgaan naar het altaar in onze tempel, en bidden uiteindelijk op te mogen gaan naar het nieuwe Jeruzalem.

De kleur van deze dienst is rood. Rood is vanouds de kleur van het koningschap. De priester draagt daarom een rode koorkap. In het Latijn heet zo'n kap een pluviale, wat regenmantel betekent. Dat wijst op de locatie waar de palmprocessie vanouds plaats heeft gevonden: buiten. De vroege kerk in Jeruzalem vierde deze processie al, en later breidde deze zich over heel Europa uit.

Pas in de zesde of zevende eeuw werd de rituele palmwijding aan de processie toegevoegd. In de schuilkerkentijd verdwenen processies uit onze gemeenten, omdat deze door de overheid waren verboden. Het huidige oud-katholieke kerkboek gaat er weer van uit dat de gemeente bijeen kan komen op een geschikte plaats buiten het kerkgebouw, of in elk geval buiten de vierruimte, zodat de gelovigen kunnen opgaan.

We gaan dat doen zoals enige weken geleden met de kaarsjes op Maria Lichtmis / Opdracht van de Heer. Hiervoor hadden we tips en tops uit het afgelopen liturgisch beraad meegenomen: dat het eerbiedig, waardig en duidelijk moet zijn. Nadat de takjes onder gezang zijn gezegend en uitgereikt, begint de processie met palmtakken in de hand achter het met palmtakken versierde processiekruis aan. We zingen het processie lied, 'Geeft ere de Here'.

Passie

Het tweede deel van de dienst is de dienst van de passie. Het 'Hosanna' slaat om in 'Kruisig Hem'. De toon is ingetogen, de kleur is paars. We horen en bezingen het Evangelie van het lijden van de Heer volgens Markus. Het koor zingt het prachtige openingskoor uit het Stabat Mater van Francis Poulenc (1899 – 1963) en een bewerking van Psalm 130 door Eveline Jansen, met medewerking van Paul Buis op fluit.

Palmpaasstokken - Kinderen lopen in de processie mee met hun palmpaasstok. Deze gaan ze daarna tijdens de kinderkerk verder versieren. De versieringen hebben een betekenis, het broodhaantje bijvoorbeeld verwijst er naar dat voordat de haan kraaide Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. Maar de haan is ook een symbool van Jezus: zoals de haan kraait dat de dag begint, zo schudt Christus je deze goede week wakker om te leven in het licht van de nieuwe dag.

Chrysmamis - Het overzicht van de vieringen van de Goede Week vindt u op de achterzijde. De Chrysmamis is een viering van het bisdom waarin u ook van harte welkom bent en oud-katholieken uit andere parochies in Nederland, België en Frankrijk kunt ontmoeten. Dopelingen en vormelingen uit verschillende parochies doen mee, bijna alle priesters ook en vertegenwoordigers uit de parochies die de heilige oliën komen halen. Er is mooie koor – en samenzang, en koffie in de Driehoek na.

Goede Week vieringen - De vieringen van de parochie op de dagen daarna en met Pasen bevelen we van harte in uw aandacht aan. Het zijn de kerndagen van het christelijk geloof, die bovendien vol ontroering, uitdaging of troost kunnen zitten. Fijn om deze dagen met elkaar te kunnen vieren!

Eieren zoeken - Op Pasen zijn alle kinderen na de mis weer van harte welkom om met de kinderkerkleiding in de pastorietuin paaseieren te zoeken!

Concert zondag 18 maart

Om 16.00 uur speelt het Aristos Quartet strijkkwartetten 'van mystiek tot romantiek'. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. Organisatie: onze Culturele Commissie. Met een inleiding op de muziek door de musici en op het thema door pastoor Jutta Eilander.

Denken in de Driehoek

Op woensdag 21 maart is het thema: 'Macht over het leven'. Sprekers zijn schrijver Jean-Jacques Suurmond en Nienke Nieuwenhuizen: medisch specialist ouderengeneeskunde, voorzitter Virenso, en voorzitter kerkbestuur parochie Hilversum. Aanvang 20.00 uur, Driehoek open met koffie vanaf 19.30 uur. Organisatie: Culturele Commissie i.s.m. In de Driehoek.

Collecte opbrengsten:

De eerste collecte van zondag 4 maart heeft € 136,96 opgebracht. De tweede collecte t.b.v. het vastenoffer bracht in totaal € 245,35 op.

De eerste collecte van zondag 11 maart heeft € 126,90 opgebracht. De tweede collecte t.b.v. het vastenoffer bracht in totaal € 155,54 op.

Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Bereikbaarheid pastores: Pastoor Bernd Wallet. Tel: 030 - 231 50 18. Email: berndwallet@hotmail.com

Pastoor Jutta Eilander. Tel. 06 - 24167893. Email: jutta@okkn.nl

Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer

Kerkdiensten

Zondag 18 maart - 10.00 uur Hoogmis.
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

Deze zondag wordt in Utrecht en Bunnik de marathon gelopen. De kerk ligt niet in het gebied en is bereikbaar. Afzettingen beginnen later in de ochtend. Details op www.utrechtmarathon.com

Zondag 25 maart - 10.00 uur Hoogmis.
Palmzondag – met palmwijding en palmprocessie, gevolgd door de liturgie van de passie, met lezing van het lijden naar Marcus en passiemuziek met het kathedraal koor.

Let op: in de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat een uur vooruit.

Woensdag 28 maart - 19.30 uur Chrismamis, de Oliewijding van het aartsbisdom Utrecht.

Donderdag 29 maart - 19.30 uur Witte Donderdag, instelling van het heilig Avondmaal. Viering in de kring rond de altaartafel. Overbrenging van het Sacrament. Ontbloting van het Altaar.

Vrijdag 30 maart - 15.00 uur Liturgie van Goede Vrijdag, lezingen en psalmen incl. de Johannespassie. Het gebed van de gelovigen. De Kruisverering.

Zaterdag 31 maart - 20.30 uur Paaswake, viering van de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De intocht van het licht. Dienst van de lezingen. Litanie. Viering van de Eucharistie. Laudan van Pasen.

Zondag 1 april - 10.00 uur Pasen, Pontificale Hoogmis van Paaszondag.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 1 april. Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 28 maart 19.00 uur.

zondag 18 maart 2018 – 5 ^e zondag van de veertigdagentijd			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezangnr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		75
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus	blauw	627	
Kyrie Litanie	zie liederenblad		
Projectlied kinderkerk	'Ik zorg voor jou' (zie liederenblad)		
1 ^e Lezing Jeremia 31, 31-34	groen		246
Graduale	'God in de hemelen', Psalm 51 (zie liederenblad)		
2 ^e Lezing Hebr 5, 1-10	groen		246
Tractus	rood	Psalm 129	935
Evangelie Johannes 12, 20-33	groen		247
Evangelie acclamatie	blauw	473 (2 ½ x)	
Credo	blauw	313	
Voorbeden acclamatie	blauw	320	
Offertorium	blauw	629	
Eucharistisch Gebed	Liturgisch supplement blz. 19		
<i>inclusief het Heilig</i>	"Martinusmis", uit het liturgisch supplement, blz. 5		
<i>inclusief Acclamatie</i>	blauw	326	
Gebed des Heren	rood		474
Lam Gods	"Martinusmis", uit het liturgisch supplement, blz. 6		
Gezang na de Communie	blauw	523	
Looft en dankt	rood	5	477
Slotzang	blauw	631	

zondag 25 maart – Palm- en Passiezondag <i>Begin van de Goede Week</i>			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezangnr.	Blz.
Hosanna	blauw	389	
Evangelie bij de palmwijding Marcus 11, 1-11	groen		248
Processielieder	Zie boekje Palmzondag		
Na slotgebed processie	blauw	476	gezongen door het koor
Gebed van de dag	rood		81
1 ^e Lezing Jesaja 50, 4-7	groen		248
Graduale	blauw	300	
Evangelie Marcus 14, 1 -15,47	groen		249
Gezang tijdens Marcuspassie	Zie liederenblad		
Na de Passie zingt het koor het openingskoor uit het Stabat Mater van Francis Poulenc (1899 – 1963)			
Voorbeden acclamatie	blauw	321	
Offertorium	Zie liederenblad		
Eucharistisch Gebed	rood	7	451
<i>inclusief het Heilig</i>	blauw	Mis 18	
<i>inclusief Acclamatie</i>	blauw	325	
Gebed des Heren	rood		474
Lam Gods	blauw	Mis 18	
Na de communie Eveline M. Jansen, 'Aus tiefer Not' (Psalm 130) voor koor, orgel en fluit - Oud-Katholiek Kathedraal Koor Utrecht. Orgel: Eveline M. Jansen. Fluit: Paul Buis			
Looft en dankt	rood	5	477
Slotzang	'Van de opgang' (LB 556), zie boekje Palmzondag		

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren. Na de viering bent u van harte welkom in ons parochiecentrum „In de Driehoek” voor een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris.