



Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 10, nr.28

25 oktober 2020

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Activiteiten

Op dit moment worden de meeste activiteiten van onze parochie digitaal gehouden of even uitgesteld. We kunnen maar met een heel klein aantal mensen in de pastorie samenkomen, het kerkbestuur heeft besloten daarin zeer terughoudend te zijn. We hopen natuurlijk op betere tijden.

Vieringen rondom Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 1 november vindt de jaarlijkse viering van Allerheiligen plaats met de gedachtenis van Allerzielen. We willen in onze kring alle mensen gedenken van wie we afscheid moesten nemen. Namen worden genoemd, kaarsen aangestoken.

Vanzelfsprekend zijn we ook op die speciale zondag gebonden aan het maximaal aantal kerkgangers van 30 mensen. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen te komen, is er bij voldoende belangstelling ook een viering op zaterdagavond om 19 uur. U kunt zich opgeven op het bekende emailadres en daarbij doorgeven of u liever op zaterdag of op zondag komt.

Opgave voor donderdagavond. Daarna ontvangt u een bericht waarin staat op welk moment u welkom bent. De viering van zaterdag zal iets ingetogener, iets verstillender zijn.

Op maandagavond 2 november, de officiële dag van Allerzielen, willen we de kerk een aantal uren open stellen om mensen de gelegenheid te bieden hun dierbaren te gedenken.

Wijding Aartsbisschop opnieuw uitgesteld

De wijding van de verkozen oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet, is opnieuw uitgesteld. Dat heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht vorige week besloten. De wijding zou op de feestdag van Willibrord, 7 november, in de St.-Lebuinuskkerk in Deventer plaatsvinden, en is nu verdaagd tot nader order.

"Het is jammer, maar de huidige omstandigheden staan de viering in de weg. Het reduceren van de wijding tot een formele handeling in kleine kring strookt niet met ons idee van samen kerk zijn", aldus Wallet.



Onlangs maakte hij zijn wapenspreuk bekend. Dat is ongebruikelijk, want normaal vindt deze presentatie plaats tijdens de wijdingsviering. Al staat deze nog even uit, bisschop Bernd is sinds de dag van zijn verkiezing herder en bestuurder van het bisdom. Als motto voor zijn werk heeft hij 'In Christo Gaudium' gekozen.

"In alles wat we meemaken zou ik het verlangen willen aanwakkeren naar de vreugde die we in Christus hebben. Het is de vreugde van Pasen die ons draagt, waardoor we het kunnen volhouden ook in een tijd van crisis. Dat vertrouwen zit voor mij trouwens ook in de Zeeuwse wapenspreuk: Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. In mijn wapen zie je de drie provincies waar ik gewoond heb: Zeeland, Utrecht en Yorkshire. De leeuw die op het Zeeuwse wapen oprijst uit de golven is vanwege mijn eerste voornaam vervangen door een beer. Er zit trouwens geen spiegelei op hem getapet, zoals een van onze kinderen dacht, maar hij draagt op de schouder een Yorkshire Rose met groene kelkblaadjes".

Die roos staat ook symbool voor de eenheid tussen de oud-katholieke en Anglicaanse kerken. Wallet studeerde en werkte acht jaar in de Kerk van Engeland.

"De komende jaren wil ik me graag inzetten voor verdieping van onze relatie. We hebben elkaar nodig, zeker na de Brexit. Daar zal ook hun aanwezigheid bij mijn wijding, als de reisbeperkingen uit de weg zijn, belangrijk voor zijn. Hopelijk kunnen we met hen en andere partners verdere stappen zetten in onze gemeenschappelijke missie in Europa."

Grote vieringen waren onlangs onderwerp van veel discussie. "In het overleg tussen de kerken en overheden gaat het daar wel over, maar centraal daarin staan de sociale consequenties van de coronamaatregelen, zoals groeiende eenzaamheid en verslechtering van de geestelijke gezondheid. We zijn dankbaar dat we op kleine schaal door kunnen vieren en er kunnen zijn voor mensen die ons nodig hebben", aldus de aartsbisschop. "En als we weer veilig samen kunnen komen voor een viering in iets grotere kring, dan liggen er uitstekende draaiboeken voor de wijding klaar. De derde poging zou toch eens moeten lukken!"

Kerkdiensten

Zondag 25 oktober - 10.00 uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 25. Zondag van het grootste gebod.

Zaterdag 31 oktober - 19.00 uur Eucharistieviering (bij voldoende belangstelling). Viering van Allerheiligen, met gedachtenis van Allerzielen.

Zondag 1 november - 10.00 uur Eucharistieviering. Viering van Allerheiligen, met gedachtenis van Allerzielen.

Zondag 8 november - 10.00 uur Eucharistieviering. Zondag na Pinksteren 27. Zondag van de talenten.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 8 november. Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 4 november 19.00 uur.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer

Zondag 25 oktober 2020 – Zondag na Pinksteren 25 <i>Zondag van het grootste gebod</i>			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezangnr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		231
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus	blauw	277	cantores
Kyrie en Gloria	Mis 26 (priester en cantores)		
1e Lezing Deuteronomium 6, 1-9	groen		195
Graduale (gesproken)	rood	Psalm 1	665
2 ^e Lezing 1 Tessalonicenzen 2, 1-8	groen		196
Halleluja	blauw	445	cantores
Evangelie Matteüs 22, 34-46	groen		196
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	534	cantores
Gebed over de gaven	rood		193
Eucharistisch Gebed	rood	7	451
<i>inclusief het Heilig</i>	blauw	Mis 26	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods	blauw	Mis 26	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied	blauw	728	cantores

Zondag 1 november 2020 – Allerheiligen <i>Met gedachtenis Allerzielen</i>			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezangnr.	Blz.
Gebed van het feest	rood		304
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus	blauw	700	cantores
Kyrie en Gloria	Jorismis (priester en cantores)		
1e Lezing Wijsheid 3, 1-9	groen		548
Graduale (gesproken)	rood	Psalm 138	948
2 ^e Lezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17	groen		549
Halleluja	blauw	462	cantores
Evangelie Matteüs 5, 1-12	groen		550
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	701	cantores
Gebed over de gaven	rood		193
Eucharistisch Gebed	rood	2	431
<i>inclusief het Heilig</i>		Jorismis	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods		Jorismis	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied	blauw	703	cantores

Collecte opbrengsten

27 september: € 132,20; 4 oktober: € 98,06;
11 oktober: € 116,59; 18 oktober t.b.v. Missie St. Paulus: € 173,34.

Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Aanmeldprocedure voor het bijwonen van de Eucharistieviering

U kunt zich steeds per week opgeven voor het bijwonen van de viering. Voor het bijwonen van de viering op zaterdag 31 oktober (19.00 uur) en zondag 1 november kunt u zich in de week van maandag 26 oktober tot en met donderdag 29 oktober per e-mail aanmelden.

De viering op zaterdag 31 oktober heeft een ingetogen karakter en gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

Uw aanmelding kunt u sturen aan:
vieringenokpu@gmail.com

Als u zich opgegeven heeft, ontvangt u uiterlijk zaterdag 31 oktober bericht of u bij de viering aanwezig kunt zijn.

Met het nemen van deze maatregelen voldoen we aan de richtlijnen die de overheid heeft gegeven voor het bijwonen van kerkdiensten. Het past niet bij de gastvrije sfeer van onze kerk, maar het kan het helaas niet anders. **Voorkom teleurstellingen en meld u aan.**

Van harte welkom en tot ziens op zondag!