

Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 10, nr.29

8 november 2020

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Zondag St Willibrord

Zondag 8 november is een bijzondere zondag. Al maandenlang stond dit weekend met een uitroep teken in de agenda van vele oud- katholieken: de wijding en de installatie van de aartsbisschop- elect Bernd Wallet. We weten het allemaal: het is voorlopig uitgesteld.

Maar op zondag is er nog wel gewoon een eucharistieviering op deze feestdag van St Willibrord. Afgelopen zondag keek ik nog even naar zijn beeld achter in onze kerk. Wat bijzonder dat een man zo lang geleden zijn leven heeft gewijd aan de verkondiging van het evangelie.

Zondag 15 november

Op deze zondag gaat priester Ward Cortvriendt in onze kerk voor. Het is de dag van de schapen en de bokken. Dan gaat het niet over dieren, maar over gelovigen? Doen wij wat we geloven? Het blijkt namelijk van belang te zijn.

Zondag 22 november

Het is alweer de laatste zondag van dit liturgisch jaar. Het is een bijzonder jaar geweest in verschillende opzichten. De laatste zondag is niet alleen een zondag om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. Gelovige mensen zijn altijd mensen met hoge verwachtingen over Gods toekomst! Een week later is dan de overstap naar de 1e advent niet zo groot.

Protocollen, kerkelijk leven met beperkingen

In deze weken zijn we nog voorzichtiger dan anders. Als pastores hebben Paul Brommet en Joke Kolkman besloten zoveel mogelijk vanuit huis te werken en de huisbezoeken zoveel mogelijk uit te stellen. Maar; als u behoefte hebt aan contact met één van de pastores: neem dan vooral contact op.

Via mail en telefoon zijn we altijd bereid naar u te luisteren en op redelijke termijn een afspraak te maken.

In de pastorie is het rustig. De meeste bijeenkomsten vinden online plaats. Zo ook de kring voor belangstellenden. Wie mee wil doen, kan zich melden bij pastoor Paul Brommet. Er is een aantal deelnemers, maar er kunnen altijd nog mensen aanschuiven. Er zal een en ander over onze kerk worden verteld, maar het belangrijkste deel van de bijeenkomsten bestaat uit gesprekken.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 22 november. Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 18 november 19.00 uur.

Extra collecte 15 november Unie van Utrecht

De Unie van Utrecht vraagt de lidkerken jaarlijks een collecte te houden ter ondersteuning van het internationale werk. Met uw bijdrage helpt u ervoor te zorgen dat de gemeenschap van de oud-katholieke kerken dynamisch blijft. U kunt uw bijdrage geven tijdens de extra collecte op 15 november a.s., of overmaken op bankrekening NL06ABNA0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van 'Collecte Unie van Utrecht.' Hartelijk dank voor uw gift.

Collecte opbrengsten

25 oktober : € 189,84;

31 oktober en 1 november: € 158,30

Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Aanmeldprocedure voor het bijwonen van de Eucharistieviering

U kunt zich steeds per week opgeven voor het bijwonen van de viering. Voor het bijwonen van de viering op zondag 15 (22) november kunt u zich in de week van maandag 9 (16) november tot en met donderdag 12 (19) november per e-mail aanmelden.

Uw aanmelding kunt u sturen aan:
vieringenokpu@gmail.com

Indien u niet beschikt over email, kunt u Pastoor Paul Brommet of Christa Bijkerk bellen, haar telefoonnummer is 06-23144428. Ook graag afmelden als u onverhoopt toch klachten krijgt en de viering niet wilt bijwonen.

Als u zich opgegeven heeft, ontvangt u uiterlijk zaterdag 14 (21) november bericht of u bij de viering aanwezig kunt zijn. *Alle tussen haakjes genoemde data hebben betrekking op de viering van 22 november.*

Met het nemen van deze maatregelen voldoen we aan de richtlijnen die de overheid heeft gegeven voor het bijwonen van kerkdiensten. Het past niet bij de gastvrije sfeer van onze kerk, maar het kan het helaas niet anders. **Voorkom teleurstellingen en meld u aan.**

Van harte welkom en tot ziens op zondag!

Kerkdiensten

Zondag 8 november – 10.00 uur Eucharistieviering.

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden.

Zondag 15 november – 10.00 uur Eucharistieviering.

Zondag na Pinksteren 28. Zondag van de schapen en de bokken.

Zondag 22 november – 10.00 uur Eucharistieviering.

Laatste zondag na Pinksteren. Zondag van de voleinding.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastores:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

8 nov 2020 – Zondag na Pinksteren 27 Zondag van St Willibrord			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezang nr.	Blz.
Gebed van het feest	rood		308
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus		227	cantores
Kyrie en Gloria	Mis 17 (priester en cantores)		
1 ^e Lezing Jes 52, 7-10	groen		552
Graduale (gesproken)	z.o.z.	Ps 96	
2 ^e Lezing Hebr 13 7-17	groen		552
Halleluja	blauw	449	cantores
Evangelie Mat 25 14-34	groen		553
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	696	cantores
Gebed over de gaven	rood		308
Eucharistisch Gebed	rood	4	439
<i>inclusief het Heilig</i>		Mis 17	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods		Mis 17	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied	blauw	695	

Tijdens de viering:

Zingen is tot nader order helaas voorbehouden aan de cantors. Ook al kent u tekst en melodie, zing dan niet hardop mee.

Tijdens het offertorium wordt de collecte niet opgehaald. Bij het verlaten van de kerk, kunt u uw bijdrage in de mandjes achterin de kerk achterlaten.

Bij de communie komen eerst de mensen in de rijen aan de preekstoelzijde **via het middenpad** naar voren voor de communie. Vervolgens de mensen aan de kant van de Jacobus-kapel.

Route tijdens de communie:



Voorbeden

Het voorbedenboek wordt op dit moment niet gebruikt. Bij de pastorens kunt u altijd uw persoonlijke voorbeden doorgeven. Bij voorkeur voor de zaterdag via email en per telefoon.

Psalm 96

Zing voor de Heer een nieuw lied
Zing voor de Heer, heel de aarde
Zing voor de Heer, prijs zijn naam,
Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
Aan alle naties zijn wonderdaden
Groot is de Heer, hem komt alle lof toe,
Geducht is hij, meer dan alle goden.

De goden van de volken zijn minder dan niets,
Maar de Heer, hij heeft de hemel gemaakt
Glans en glorie gaan voor hem uit,
Macht en luister vullen zijn heiligdom.

Erkende Heer, stammen en volken,
Erken de Heer, zijn majesteit en macht,
Erken de Heer, de majesteit van zijn naam,
Draag geschenken zijn voorhoven binnen.

Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie,
Huiver, heel de aarde als hij verschijnt.
Zeg aan de volken: De Heer is koning,
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Hij oordeelt de volken naar recht en wet.

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
De zee bruisen en alles wat daar leeft,
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar maar groeit,
Laten alle bomen jubelen.

Voor de Heer, want Hij is in aantocht,
In aantocht is hij als rechter van de aarde
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten
De volken oordelen, trouw aan zijn woord.

Afsluiting

V: Laat ons de Heer danken.

A: **Wij danken God**

15 nov 2020 – Zondag na Pinksteren 28 <i>Zondag van de schapen en de bokken</i>			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezang nr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		237
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus		974	cantores
Kyrie en Gloria	Mis 18 (priester en cantores)		
1 ^e Lezing Ez 34, 11-17	groen		201
Graduale (gesproken)	rood	Ps 90	839
2 ^e Lezing 1 Tess 4, 9- 12	groen		202
Halleluja	blauw	443	cantores
Evangelie Mat 25 31- 46	groen		202
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	719	cantores
Gebed over de gaven	rood		238
Eucharistisch Gebed	rood	6	448
<i>inclusief het Heilig</i>		Mis 18	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods		Mis 18	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied	blauw	812	

Tijdens de viering:

Zingen is tot nader order helaas voorbehouden aan de cantors. Ook al kent u tekst en melodie, zing dan niet hardop mee.

Tijdens het offertorium wordt de collecte niet opgehaald. Bij het verlaten van de kerk, kunt u uw bijdrage in de mandjes achterin de kerk achterlaten.

Bij de communie komen eerst de mensen in de rijen aan de preekstoelzijde **via het middenpad** naar voren voor de communie. Vervolgens de mensen aan de kant van de Jacobus-kapel.

Route tijdens de communie:



Voorbeden

Het voorbedenboek wordt op dit moment niet gebruikt. Bij de pastorens kunt u altijd uw persoonlijke voorbeden doorgeven. Bij voorkeur voor de zaterdag via email en per telefoon.