

Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 10, nr.30

22 november 2020

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Bij de vieringen

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is vooral een zondag van vooruitkijken. We verwachten de wederkomst van Christus. Het is dan maar een kleine stap naar de volgende week: de eerste adventszondag. De vier adventszondagen hebben altijd een speciaal karakter. Het is zowel ingetogen als verwachtingsvol. Elke week brandt er een kaars extra, met de kinderen wordt het projectlied gezongen en ook bij de aanvang van de viering worden er wat extra accenten gelegd.

Verder zijn we nog beperkt in onze (muzikale) mogelijkheden. Laten al die beperkingen ons niet in de weg zitten om ons voor te bereiden op Kerstmis: het feest van de geboorte van onze Heer.

Lering op 6 december

Met verhalen, gesprekken en creatieve opdrachten gaan we op zondag 6 december, na de mis, in de pastorie aan de slag in twee groepen. De jongste groep kinderen bereidt zich voor op de eerste communie. De tweede groep jongeren heeft de eerste communie al gedaan en zal misschien (ooit eens) gevormd willen worden.

De kinderen van wie de namen bekend zijn, krijgen via de ouders een uitnodiging. Nieuwe kinderen zijn altijd van harte welkom, ook vrienden of vriendinnen kunnen rustig meekomen.

In de pastorie zijn we heel voorzichtig met elkaar. Als begeleiders houden we afstand en ook bij de lunch bereiden we alles zorgvuldig voor.

Collecte opbrengsten

8 november: € 117,64;

15 november: € 115,72; tweede collecte t.g.v. Unie van Utrecht € 23,84

Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Voedselbank

De diaconale werkgroep van de parochie zamelt vanaf eerste Adventszondag achterin de kerk weer houdbare verpakte (basis)producten in voor de Voedselbank. Middelen die zeer welkom zijn: pasta, rijst, couscous, aardappelpuree, pastasauzen, soep, ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas), pannenkoekenmix, vlees en vis in blik, groente en fruit in blik, zonnebloem- of olijfolie, houdbare melk. Namens de voedselbank heel hartelijk dank voor uw hulp.

In de pastorie

We zijn als pastores en kerkbestuur zeer terughoudend in het organiseren van bijeenkomsten en kringen in de pastorie. Huisbezoeken worden wel weer opgepakt, dus aarzel niet als u graag één van de pastores wilt spreken.

Wat is de kerk voor u?

Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er vooral af en toe om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde.

'Maar wat is de kerk voor u? En op welke manier draagt u bij aan uw gemeente of parochie?' Deze vragen heeft de Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen') doen besluiten om juist in deze bijzondere tijd onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november vraagt onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek. Meedoen kan via ww.gevenaandekerk.nl. Doet u mee?

Aanmeldprocedure voor het bijwonen van de Eucharistieviering

- U kunt zich steeds per week opgeven voor het bijwonen van de viering. Voor het bijwonen van de viering op zondag 29-11 (of 6-12) kunt u zich in de week van maandag 23-11 (of 30-11) tot en met donderdag 26-11 (of 3-12) per e-mail aanmelden. Uw aanmelding kunt u sturen aan: vieringenokpu@gmail.com

Indien u niet beschikt over email, kunt u Pastoor Paul Brommet of Christa Bijkerk bellen, haar telefoonnummer is 06-23144428. Ook graag afmelden als u onverhoopt toch klachten krijgt en de viering niet wilt bijwonen.

Als u zich opgegeven heeft, ontvangt u uiterlijk zaterdag 28-11 (of 5-12) november bericht of u bij de viering aanwezig kunt zijn. *Alle tussen haakjes genoemde data hebben betrekking op de viering van 6 december.*

Met het nemen van deze maatregelen voldoen we aan de richtlijnen die de overheid heeft gegeven voor het bijwonen van kerkdiensten. Het past niet bij de gastvrije sfeer van onze kerk, maar het kan het helaas niet anders. **Voorkom teleurstellingen en meld u aan.**

Van harte welkom en tot ziens op zondag!

Samen Kerk Zijn - De nieuwste editie van Samen Kerk Zijn (de laatste van dit jaar alweer) is onderweg en wordt volgende week bezorgd.

Kerkdiensten

Zondag 22 november – 10.00 uur Eucharistieviering.

Laatste zondag na Pinksteren. Zondag van de voleinding.

Zondag 29 november – 10.00 uur Eucharistieviering.

Eerste zondag van de Advent.

Zondag 6 december – 10.00 uur Eucharistieviering.

Tweede zondag van de Advent.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag

6 december. Kopij kan via de mail worden ingeleverd

vóór woensdag 2 december 19.00 uur.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastores:

Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl

Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl

Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

22 nov 2020 – Laatste zondag na Pinksteren Zondag van de voleinding			
Onderdelen van de viering	Boek	Gezang nr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		239
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus		246	cantores
Kyrie en Gloria	Mis Laurentius (priester en cantores)		
1 ^e Lezing Dan 12; 1- 3	groen		203
Graduale (gesproken)	rood	97	855
2 ^e Lezing 1 Tes 5: 1- 11	groen		204
Halleluja	blauw	456	cantores
Evangelie Mat 24 15- 35	groen		204
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	717	cantores
Gebed over de gaven	rood		240
Eucharistisch Gebed	rood	8	455
<i>inclusief het Heilig</i>		Mis Laur	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods		Mis Laur	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied 824			

Tijdens de viering:

Zingen is tot nader order helaas voorbehouden aan de cantors. Ook al kent u tekst en melodie, zing dan niet hardop mee.

Tijdens het offertorium wordt de collecte niet opgehaald. Bij het verlaten van de kerk, kunt u uw bijdrage in de mandjes achterin de kerk achterlaten.

Bij de communie komen eerst de mensen in de rijen aan de preekstoelzijde **via het middenpad** naar voren voor de communie. Vervolgens de mensen aan de kant van de Jacobus-kapel.

Route tijdens de communie:



Voorbeden

Het voorbedenboek wordt op dit moment niet gebruikt. Bij de pastorens kunt u altijd uw persoonlijke voorbeden doorgeven. Bij voorkeur voor de zaterdag via email en per telefoon.

Psalm 97

De Heer is koning- laat de aarde juichen
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

Vuur gaat voor hem uit
rondom verterend wie tegen hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.

Voor hem moeten alle goden zich buigen.

Sion hoort het en verheugt zich

De steden van Juda juichen om uw rechtspraak Heer.

U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.

U, die de Heer bemint,
haat het kwade.

U behoedt het leven van wie hem trouw zijn
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige
vreugde voor de oprechten van hart.

Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige naam.

Afsluiting

V: Laat ons de Heer danken.

A: **Wij danken God**

V: Laat ons gaan in vrede

A: **In de Naam van de Heer**

29 nov 2020 – Eerste zondag van de Advent

Onderdelen van de viering	Boek	Gezang nr.	Blz.
Gebed van de dag	rood		17
Orde v. d. Eucharistieviering	rood		413
Introïtus		219	cantores
Kyrie en kinderlied	Mis Laurentius (priester en cantores)		
1 ^e Lezing Jesaja 64, 1-9	groen		209
Graduale (gesproken)	rood	Psalm 85	829
2 ^e Lezing 1 Kor. 1, 1-9	groen		209
Halleluja	blauw	447	cantores
Evangelie Marcus 13, 24-37	groen		210
Evangelie acclamatie	Lof zij U, Christus! (gesproken)		
Credo (gesproken)	rood		419
Voorbeden acclamatie (gesproken)	rood		420
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een hoofdknik, vanaf de zitplaats)			
Offertorium	blauw	220	cantores
Gebed over de gaven	rood		240
Eucharistisch Gebed	rood	9	458
<i>inclusief het Heilig</i>		Mis Laur	cantores
Gebed des Heren (gesproken)	rood		474
Lam Gods		Mis Laur	cantores
Gezang na de communie	blauw	221	cantores
Looft en dankt (gesproken)			
Slotlied	blauw	566	cantores

Tijdens de viering:

Zingen is tot nader order helaas voorbehouden aan de cantors. Ook al kent u tekst en melodie, zing dan niet hardop mee.

Tijdens het offertorium wordt de collecte niet opgehaald. Bij het verlaten van de kerk, kunt u uw bijdrage in de mandjes achterin de kerk achterlaten.

Bij de communie komen eerst de mensen in de rijen aan de preekstoelzijde **via het middenpad** naar voren voor de communie. Vervolgens de mensen aan de kant van de Jacobus-kapel.

Route tijdens de communie:



Voorbeden

Het voorbedenboek wordt op dit moment niet gebruikt. Bij de pastorens kunt u altijd uw persoonlijke voorbeden doorgeven. Bij voorkeur voor de zaterdag via email en per telefoon.