

Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 10, nr.31

6 december 2020

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Onze vieringen tot een feest voor iedereen!

Wat zijn we blij dat met alle beperkingen toch elke zondag eucharistie kunnen vieren. Zelfs vanaf deze zondag kunt u op afstand in beeld en geluid de viering meemaken. We hopen zo nog meer voor elkaar te kunnen betekenen.

Achter de schermen hebben het kerkbestuurders en de musici een hele klus om alles in goede banen te leiden. Protocollen hebben nogal eens de neiging te veranderen!

Maar als het goed is, merkt u daar weinig van.

U kunt bij de deurwachter en de gastheer of gastvrouw terecht met uw vragen of opmerkingen. Het is fijn voor de (overige) kerkbestuurders dat ze ook eens rustig in de kerk kunnen zitten zonder dat ze worden aangesproken op hun taken. Dat ze "gewoon kerkganger" kunnen zijn. Wellicht moet u vaker dan u gewend was een plekje zoeken. Vaak gaan mensen uit gewoonte op dezelfde plek zitten. Dat is logisch. Het kan natuurlijk in de kerk niet voorkomen dat andere mensen worden weggestuurd. Er is elke zondag genoeg plek bij de groene kaarten, wees welkom!

Advent

Misschien wel de mooiste periode in het kerkelijk jaar: advent. (Als je tenminste niet naar buiten kijkt!) Het is een tijd van verwachten en verlangen. Het wordt steeds lichter in de kerk, in de wereld en wellicht ook in ons hart! Met extra passende teksten en met het projectlied van de kinderen geven we deze vier zondagen een extra accent.

Live uitzending vanuit de Gertrudis

Vanaf zondag 6 december worden de vieringen vanuit onze kathedrale kerk live via YouTube uitgezonden en op ons kanaal gezet.

Dit heeft wel wat consequenties. Zo zullen we tijdens de voorbeden alleen de voornamen vermelden zodat de privacy van onze parochianen enigszins wordt beschermd.

De mensen die vooraan in de kerk gaan zitten kunnen mogelijk in beeld komen. Als u een plekje op de achterste banken zoekt, komt u niet herkenbaar in beeld. Bij de communie zal de camera op een zodanige plek in kerk worden gericht, dat niemand in beeld komt.

We hopen natuurlijk dat we er veel mensen een plezier mee doen. Het is even wat gedoe, maar het zal wel wennen.

Het Youtube kanaal van onze kerk vindt u [HIER](#).

Als u in Youtube zoekt op "Oud Katholiek Utrecht" komt u er ook.

Getijdengebed in de Advent

In de Adventtijd worden de livestreamgebeden hervat! Vanaf maandag 30 november is er iedere werkdag om 09:00 uur een morgengebed vanuit Amersfoort en om 22:00 uur een dagsluiting vanuit Egmond aan Zee.

Op zaterdagen is er alleen een dagsluiting.

De gebeden zijn te volgen op Facebook: klik [hier](#).

Meebidden kan via de app Getijdengebed of via deze website: <https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/>

Voedselbank - De diaconale werkgroep wil ook dit jaar gedurende de adventsperiode, de Kersttijd en daarna ook nog in de maand januari voedsel inzamelen voor de voedselbank Overvecht.

En ook de collectebus daarvoor achter in de kerk klaarzetten.

De voedselbank is extra blij met basisproducten als pasta en rijst, slaolie en zonnebloemolie, suiker, broodbeleg: pindakaas, chocopasta en jam, afwasmiddel, tandpasta en tandenborstels, maandverband. Andere langer houdbare, verpakte producten zijn ook zeer welkom!

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Luikjes naar het licht

Wat biedt ons perspectief in deze tijd? Al heeft de coronacrisis nog een open einde, de bronnen van hoop blijven borrelen. Luikjes naar het licht gaan open op de digitale Adventskalender 2020. Op 28 dagen voeden 28 oud-katholieken (leken en geestelijken) ons met hun bronnen van hoop in deze Adventstijd. Zo nemen we elkaar mee op weg naar Kerstmis, het feest waarop Jezus Christus, onze hoop, wordt geboren.

Vanaf zaterdag 28 november – aan de vooravond van de adventstijd – kunt u via [deze plek](#) dagelijks een nieuwe video bekijken met een boodschap van hoop.

We wensen u veel kijkplezier en een goede opgang naar Kerst!

Kerkdiensten

Zondag 6 december – 10.00 uur Eucharistieviering.
Tweede zondag van de Advent.

Zondag 13 december – 10.00 uur Eucharistieviering.
Derde zondag van de Advent.

Zondag 20 december – 10.00 uur Eucharistieviering.
Vierde zondag van de Advent.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 20 december. Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 16 december 19.00 uur.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer 2e Advent 2020 – 6 december 2020

Introïtuslied: OKG* 243

Opening

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus, de Heer, en van de heilige Geest.

A: Amen.

V: Ik zal opgaan tot het altaar Gods

A: tot God die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Broeders en zusters, de apostel Paulus schrijft: "Verwacht de komst van de Heer, want hij is het die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat het mensenhart beweegt". In het licht van Christus, keren wij ons tot God, onze hemelse Vader, en belijden wij onze schuld.

V: Heer Jezus, U kwam naar de aarde om alle volkeren te verenigen in de vrede van het koninkrijk:

A: Kyrie, Kyrie eleison

V: Heer Jezus, U komt tot ons in woord en sacrament om ons te sterken en te vernieuwen.

A: Christe, Christe eleison

V: Heer Jezus, U zal komen in heerlijkheid om allen te oordelen in gerechtigheid:

A: Kyrie, Kyrie eleison

V: De almogende God zij ons genadig, + vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.

A: Amen.

Het gebed van de dag, kerkboek, pag 19

Kinderen gaan naar de kinderkerk met projectlied

1e lezing Jesaja 40, 1-11, lectoinarium, pag 211

Ps 80, 1- 8, gelezen uit het kerkboek, pag 816

2e lezing 2 Petr3,8-18, lectionarium, pag 211

Halleluja OKG 425

Evangelie Marcus 1, 1-8, lectionarium, pag 212

Beantwoord door: "Lof zij U Christus"

Verkondiging

Geloofsbelijdenis gesproken, kerkboek, pag 419

Voorbeden met:

V: Laat ons bidden,

A: Wij bidden U verhoor ons.

Vredegroet, kerkboek, pag 421

Offertorium OKG 536

Gebed over de gaven, kerkboek, pag 20

Prefatie, kerkboek pag 20

Heilig: Mis 18 (OKG)

Eucharistisch gebed nr 10, kerkboek, pag 462

Onze Vader, kerkboek, pag 474

Lam Gods: Mis 18 (OKG)

Afsluiting

V: Laat ons de Heer danken.

A: Wij danken God

V: Laat ons gaan in vrede

A: In de Naam van de Heer

Zegen

Slotlied Liedboek 745

*OKG= Oud Katholiek Gezangboek

Projectlied Kinderkerk

1.

Ik heb voor jou een goed bericht:

De koning komt eraan!

Hij brengt de vrede en het licht

en hij zal naast je staan.

2.

En luister goed, er komt nog meer.

Een stem roept in het rond:

'Hij is dichtbij, de grote Heer.

Maak ruimte als hij komt!'

Slotlied

Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevierer
zal het recht voor heel het volk,
Sta ons bij nu wij hier bidden.
wees van onze woorden tolk.

Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
En gepantserd verder leeft...
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer 3 Advent 2020 – 13 december 2020

Introïtuslied: OKG* 246

Opening

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus, de Heer,
en van de heilige Geest.

A: Amen.

V: Ik zal opgaan tot het altaar Gods

A: tot God die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Broeders en zusters, de apostel Paulus schrijft: "Verwacht de komst van de Heer, want hij is het die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat het mensenhart beweegt". In het licht van Christus, keren wij ons tot God, onze hemelse Vader, en belijden wij onze schuld.

V: Heer Jezus, U kwam naar de aarde om alle volkeren te verenigen in de vrede van het koninkrijk:

A: Kyrie, Kyrie eleison

V: Heer Jezus, U komt tot ons in woord en sacrament om ons te sterken en te vernieuwen.

A: Christe, Christe eleison

V: Heer Jezus, U zal komen in heerlijkheid om allen te oordelen in gerechtigheid:

A: Kyrie, Kyrie eleison

V: De almogende God zij ons genadig, + vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.

A: Amen.

Het gebed van de dag, kerkboek, pag 21

Kinderen gaan naar de kinderkerk met projectlied

1^e lezing Jesaja 65,17-25, lectionarium, pag 213

Ps 126, gelezen uit het kerkboek, pag 932

2^e lezing 1 Tes 5, 12-24, lectionarium, pag 214

Halleluja OKG 444

Evangelie Joh 3, 22- 30, lectionarium, pag 214

Beantwoord door: "Lof zij U Christus"

Verkondiging

Geloofsbelijdenis gesproken, kerkboek, pag 419

Voorbeden met:

V: Laat ons bidden,

A: Wij bidden U verhoor ons.

Vredegroet, kerkboek, pag 421

Offertorium OKG 573

Gebed over de gaven, kerkboek pag 22

Prefatie, kerkboek, pag 22

Heilig: Jorismis

Eucharistisch gebed, nr 6, kerkboek, pag 448

Onze Vader, kerkboek, pag 474

Lam Gods: Jorismis

Afsluiting

Laat ons de Heer danken.

A: Wij danken God

V: Laat ons gaan in vrede

A: In de Naam van de Heer

Zegen

Slotlied OKG 736

Projectlied Kinderkerk

1.

Ik heb voor jou een goed bericht:

De koning komt eraan!

Hij brengt de vrede en het licht

en hij zal naast je staan.

2.

En luister goed, er komt nog meer.

Een stem roept in het rond:

'Hij is dichtbij, de grote Heer.

Maak ruimte als hij komt!'

3.

Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: Er
komt een nieuwe tijd.

Een wereld vol van goede trouw, geluk en
vrolijkheid.

V:



Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht