



Nieuwsbrief

van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht

Jaargang 11, nr.1

3 januari 2021

Verschijnt tweewekelijks

Website: <http://utrecht.okkn.nl>

Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com

Tijd van leven! - Huub Oosterhuis heeft een lied geschreven bij Prediker 3 over de tijd.

*Tijd van vloek en tijd van zegen
Tijd van droogte tijd van regen
Tijd van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.
(gezang 516 uit ons gezangboek)*

Aan het begin van het jaar wensen we elkaar het beste, of veel geluk of een zalig nieuwjaar. En we voegen er aan toe dat we hopen dat komend jaar beter zal worden dan het afgelopen jaar. Het jaar 2020 willen we graag achter ons laten in de hoop op een jaar waarin we weer normaal ons leven kunnen leiden.

We weten dat elk jaar z'n mooie en moeilijke momenten zal kennen. We weten dat we zullen huilen en we hopen ook te kunnen lachen. Er zullen momenten zijn die we zo snel mogelijk willen vergeten, én momenten waarop het leven ons toelicht. Zo gaat het in een mensenleven.

Oosterhuis zegt in zijn lied dat de enige manier is om echt voluit te leven, de bereidheid is om te delen. Wie durft te delen met zijn of haar naasten, zal uiteindelijk het leven vinden. Wie zichzelf durft te verliezen, zal uiteindelijk winnen.

Als we op deze manier in het leven willen staan, vraagt dat vertrouwen.

Vraagt dat uiteindelijk ook vertrouwen op God.

Vraagt dat uiteindelijk de belijdenis dat de tijd in Gods hand ligt.

Dat onze tijd in Gods hand ligt.

Dat ons leven in Gods hand ligt.

Dit zijn grote woorden. Misschien kunnen we ze niet altijd nazeggen.

Daarom wens ik u kleine wegwijzers, kleine momenten van vreugde en vertrouwen. Kleine momenten die iets laten zien van Gods trouw in 2021.

*Dat je
de kleine wegwijzers
van deze dag
niet over het hoofd
mag zien:
de morgendauw in het gras,
de zonneschijn op je deur,
de regendruppels in het bloembed,
het behaaglijk spinnen van een kat,
het herkauwen van de koeien,
de hand van de buurman
die je over het tuinhok groet,
Mag deze dag (en dit jaar)
door veel kleine dingen
groot worden.*

Pastoor Joke Kolkman

Kerk open tijdens de Lockdown

De coronacrisis en de lockdown leggen ons veel beperkingen op. Toch zal de kerk de komende periode een aantal keren open zijn. Voor stilte, voor het bekijken van en mediteren en bidden bij de kerststal, voor het aansteken van een kaars, voor een gesprek..

Onderstaand de openingstijden.

Woensdag 6 januari	15.00 - 17.00
Zaterdag 9 januari	13.00 - 16.00
Woensdag 13 januari	15.00 - 17.00
Zaterdag 16 januari	13.00 - 16.00

Telkens zal er dan een van de pastoors of iemand van het pastorale team aanwezig zijn, om u te woord te staan.

Er gelden wel een paar regels: Niet meer dan vijf mensen tegelijk in de kerk; Mondkapje verplicht; Bij binnenkomst het gebruikelijke protocol van handen ontsmetten en het beantwoorden van een paar gezondheidsvragen.

Collectes en giften

Doordat de kerken wederom voor enige tijd gesloten zijn voor vieringen en andere activiteiten lopen we inkomsten mis die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat ook in deze tijden door gaat.

Daarom roepen wij iedereen die tot onze parochie behoort op de eigen gemeenschap

ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op rekeningnummer NL82 RABO 0384 2778 53 t.n.v. de Oud_Katholieke parochie van Utrecht, of door gebruik te maken van bovenstaande QR code.



Landelijke collecte

In de meeste parochies en staties van onze kerk wordt actief actie gevoerd om het werk van de voedselbank te ondersteunen. Zo zijn er in onze kerk vrijwilligers die zich persoonlijk inzetten voor het werk van de voedselbank. Ook worden in de meeste kerken goederen ingezameld die bij de opdracht van de gaven naar het altaar worden gebracht en na de dienst naar de plaatselijke voedselbank gaan. Omdat onze kerkgebouwen nu gesloten zijn is dat laatste komen stil te liggen, terwijl de benodigdheden van de voedselbank niet zijn afgenomen. Om deze diakonale opdracht van onze kerk juist ook in deze tijd van crisis te continueren willen we de landelijke collecte graag voor het werk van de voedselbank bestemmen.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:

Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl

Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl

Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van de QR code die ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht. U kunt uw bijdrage tevens zelf overmaken op rekeningnummer NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland of via deze link.



Dank voor uw bijdrage!

Online Kerkdiensten

Zondag 3 januari - 10.00 uur: Epifanie: Driekoningen, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en deken Wietse van der Velde.

Zondag 3 januari - 14.00 uur: Nieuwjaarsontmoetingen, Middaggebed, voorganger Mgr. Bernd Wallet en deken Wietse van der Velde

Zondag 10 januari - 10.00 uur, Eerste zondag na Epifanie, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Richard Vroom

Zondag 17 januari - 10.00 uur, Tweede zondag na Epifanie. Voorgangers nog niet bekend.

Vanuit onze kerk worden de vieringen uitgezonden op [ons YouTube kanaal \(klik hier\)](#). Dit zijn vieringen van het bisdom met steeds wisselende voorgangers, maar er is een groot beroep gedaan op de Utrechtse vrijwilligers.

Voor iedere viering is een [liturgieboekje \(klik hier\)](#) beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen.

Al bij de eerste lockdown hebben de bisschoppen een aantal tips gegeven voor het thuis meevieren. Deze tips kunt u [hier nalezen](#).

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 17 januari. Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 13 januari 19.00 uur.



Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht